



**Landelijke Gilde**  
samen beleef je meer in  
**Londerzeel**

## Woordje van de Gilde

Het is weer zo ver, je leest de laatste gildenbrief van het jaar.

2019 was het jaar waarin onze Landelijke Gilde zijn 100 jaar mocht vieren. Een jaar waarop we fier mogen zijn.

Onze gekende, weerkerende activiteiten werden aangevuld met een aantal uitschieters o.a.

- een stemmige "dialectenviering" met gospelmuziek. Het enthousiasme van de aanwezigen werd een uitnodiging om dit te herhalen.
- een veel besproken optreden van Killer Queen
- in september kregen de land-en tuinbouw extra aandacht, leerlingen van verschillende Londerzeelse scholen bezochten verschillende bedrijven.

Met de laatste activiteit van dit jaar : een fakkeltocht door de velden ( 21 december) willen we onze solidariteit betuigen aan de "**Warmste week**" (Kom op tegen kanker).

**2020** starten we opnieuw met een goedgevulde maand januari.

Ondertussen wensen we iedereen een zalige en fijne kersttijd, een prettig eindejaar en een goed begin.

In deze gildebrief info over:

- 1. Fakkeltocht op zaterdag 21 december 2019.**
- 2. Tractorparade op zaterdag 4 januari 2020**
- 3. Dialectenviering op zondag 12 januari 2020**
- 4. Gildefeest op zaterdag 18 januari 2020**
- 5. Winterwandeling op vrijdag 31 januari 2020**

Voor het bestuur

Joris Van Mulders en Marcel Lombaert (ondervoorzitters)



In het kader van de warmste week nodigen we jullie uit op een fakkeltocht van ongeveer 6 km. We komen samen om 18u30 in de Kaaskantmolenstraat 45 (bij Lieve en Willy) waar ieder een fakkel krijgt. We vertrekken om 19u. Onderweg is er een opwarmertje of iets fris voorzien.

Bij terugkeer krijgen jullie een smakelijke Brusselse wafel, en is er gelegenheid om iets te drinken en een gezellige babbel.

Je bijdrage is 12 EUR te storten op **RekNr.:BE11 7341 4224 4748** voor 17/12/2019, met als mededeling "fakkeltocht + naam".

De opbrengst gaat volledig naar "Kom op tegen kanker". Tevens mogen jullie de stukken van 1 en 2 cent meebrengen welke voor hetzelfde goede doel zullen gebruikt worden.

**Derde Verlichte Tractorparade****zaterdag 4 januari**

Op zaterdag 4 januari 2020 organiseert de Landelijke Gilde van Londerzeel voor de derde keer een "verlichte tractorparade".

Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren rijden die avond in stoet door de straten van groot Londerzeel (opgelet, dit jaar rijden we het parcours in de omgekeerde richting!).

De tractoren komen samen op de parking schuin tegenover het Gildenhuis. Vanaf 17 uur kan iedereen er de tractoren bewonderen. Deze

betoverende sfeer schept het ideale decor voor een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Om 18 uur vertrekt de tractorparade. Na een kleine ronde komen we terug voorbij het Gildenhuis (voorzien 18u15). In het Gildenhuis start aansluitend, omstreeks 18u30, een optreden van Betty en de Benny's. Deze covergroep zorgt zonder twijfel voor de nodige ambiance, en wie weet ook voor een volle dansvloer?! Rond 21u45 wachten we samen de tractors op. Na de prijsuitreiking zorgt DJ Cois met een mix van klassiekers en hits voor een gezellige afterparty.

Inkom is gratis. Wij verwachten jullie dan ook massaal om samen met de Landelijke Gilde het nieuwe jaar in te zetten!

Zelf meerijden? Deelnemende tractoren moeten volledig in orde zijn en aan de vereisten voldoen om zich op de openbare weg te begeven. Hoe meer tractoren meedoen, hoe mooier de stoet zal zijn. We belonen de mooiste voertuigen met een gepaste prijs. Inschrijven kan via de website <http://londerzeel.landelijkegilden.be>, opgelet het aantal deelnemers is om veiligheidsredenen beperkt.



## Dialecten viering

Zondag 12 januari

Alhoewel de dialectenviering van begin dit jaar, aangekondigd was als een éénmalig speciale, hebben we rekening gehouden met de vele enthousiaste reacties en ook met de teleurstellingen van diegenen die er niet bij konden zijn.

Dus begin volgend jaar, meer bepaald op zondag 12 januari om 10u, in de Sint-Kristoffel kerk, gaan we over tot een bis-nummer. Opnieuw mag William Van Hemelrijck aantreden en liefst met een korter kleed zodat hij niet struikelt. Ook het gospelkoor is van de partij. We hopen dus opnieuw op jullie massale aanwezigheid.



Mooi meegenomen is dat jullie na de viering kunnen aansluiten bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente die doorgaat op het kerkplein.

## Gildenfeest

zaterdag 18 januari

De 3<sup>de</sup> zaterdag van januari, hopelijk hebben jullie deze genoteerd in jullie agenda ! Al meer dan 80 jaar vieren we dan ons jaarlijks gildefeest. Zoals altijd zorgen wij voor een gezellig samenzijn met een lekkere menu en aangepaste wijnen. De dagindeling ziet er als volgt uit:



**13.00u:** worsten met champignonsaus gratis voor onze leden. Nadien is er de mogelijkheid tot een boompke wizen of pressen (de kaarters kennen dat wel zeker).

**18.00u:** na het welkomstwoord en een kort tafelgebed door de proost, beginnen we aan volgend verrukkelijk feest menu :

*Aperitief*  
*Degustatiebordje met fijne koude en warme hapjes*  
&  
*Tartaar van zalm – geparfumeerd slaatje – tapenade tomaat*  
&  
*Broccoli roomsoep*  
&  
*Kalfsblanket – diverse champignons – winterweelde*  
&  
*Dessert bordje van de chef*

Tussendoor bieden we jullie de mogelijkheid om een gift te doen in de koperen melkkan (voor Trias), die zal rondgaan.

Zoals u wellicht weet is Trias de organisatie die boeren in derde wereld landen ondersteunt. Na deze rijk gevulde menu krijgen jullie voldoende kans om de beentjes te strekken en de overvloedige calorieën weg te dansen, op de muziek van DJ Cois .

Wij bieden u dit gezellig samenzijn inclusief menu en drank aan voor een prijs van €50 per persoon en dit tot het einde van het feest.

Wil je erbij zijn op zaterdag 18 januari 2020!

Zorg dan dat je vòòr vrijdag 10 januari 2020 het bedrag €50 /pp overschrijft op

**Reknr.: BE97 7341 4224 4849**

Gelieve ook uw naam te vermelden bij de overschrijving.

Zit u graag bij bepaalde personen aan tafel gelieve dit te laten weten per mail aan Piet Van Dyck (piet.vandyck@proximus.be) wij proberen hieraan gevolg te geven in de mate van het mogelijke.



## Winterwandeling

vrijdag 31 januari

Op de laatste dag van deze eerste maand gaan we op winterwandeling. We zouden dit jaar vertrekken vanuit het Zaalte (Jozef Van Doorslaerstraat 22), te Steenhuffel. We komen samen om 18u45. Na een gezellige ontvangst met bijhorend aperitief, gaan we op stap. We zorgen voor 2 stops onderweg, waar we zorgen voor een warm soepje, en ons gekend spek met nen boterham. Na een wandeling van een 10km komen we terug aan op ons vertrek adres, hier worden we nog vergast op een lekker dessert. Waarna er zeker nog tijd is voor een gezellige babbel.

In die periode is het zeker donker en kan het ook vrij drassig zijn. Voorzie u van een zaklamp een fluo hesje en degelijk schoeisel dat tegen het nat kan.

Wil u erbij zijn stort dan € 8 /persoon op **RekNr: BE48 7341 4200 0127.**

Omdat we alles ook op tijd moeten aankopen graag betalen tegen ten laatste maandag 27/01/2020.