

Nr 5/21

**GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE**

Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef
<http://londerzeel.landelijkegilden.be>

<https://www.facebook.com/landelijkegildenlonderzeel>



Woordje van de Gilde

We zitten weer in de donkerste en kortste dagen van het jaar. Op sommige dagen zagen we de zon opkomen gedrapeerd met zalmroze slierten. Dan moesten we vaststellen dat de volksspreuk " Ochtendroos ... 's avonds water in de sloot" nog steeds van toepassing is.

November gaf ons allen een winterprik met de eerste sneeuw in ons land, november gaf sommigen een boosterprik, mogelijk ook een grieprik.

De kaartenverkoop van Kamal Karmach liep als een sneltrein, net als de verspreiding van corona. Corona, helemaal terug, van nooit weg geweest. Maar we spartelden er ons door met in acht name van de hervatte maatregelen. Eens te meer voelden we onze kwetsbaarheid, maar ook het belang van verbondenheid met mensen, dat wat zin geeft aan het leven.

Ons sociaal leven werd opnieuw dooreengeschud, agendapunten geschrapt.

Met een bang hart volgen we de evolutie, sociale contacten moeten beperkt worden : december laten we dan ook doorgaan zonder verlichte wandeling voorzien op 18/12 in het kader van de warmste week. Ook waren er geen dansactiviteiten meer.

December geeft ons wel de warmte en de vrede van Kerstmis.

*Als alle hoop is vervlogen
Geen greintje licht te bespeuren
De nacht aardedonker
En de wanhoop overal.*

*Ontspringt een eindeloos verlangen
Naar licht en nieuw leven
Hartstochtelijk hunkerend
Naar een nieuw begin.*

*Zo is kerstmis
In de donkerste tijd
De geboorte van hoop
Als alles verloren lijkt.*

En na december komt januari de eerste maand van het nieuwe jaar en dus biedt het ganse bestuur jullie de beste wensen aan.

*We wensen je in 2022 :
Genoeg stilte om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede zijn weg te laten vinden
Genoeg verwondering
om het ondenkbare te zien gebeuren.*

Wat willen we meedelen :

- 4de verlichte tractorparade met 1ste editie voor kinderen op 8 januari 2022
- Huwelijksjubilea
- Overlijden
- Terugblik op eetfestijn en comedy
- Vooruitblik
- Alfabetische lijst bestuursleden

Voor elke activiteit breng je het mondkmasker mee, het covid safe ticket en uiteraard je identiteitskaart.

Namens het volledige bestuur,
de ondervoorzitter,

Marcel



4^{de} verlichte tractorparade

1^{ste} verlichte traptractorparade voor kinderen

zaterdag 8 januari

Dit jaar zijn er niet enkel de volwassenen met hun verlichte tractoren die voor spektakel zorgen, maar kunnen de kinderen ook deelnemen met hun versierde traptractor, go-cart of driewieler. Zo gaat onze eerste verlichte trap-tractorparade van start.

De tractoren komen samen op de parking schuin tegenover het Gildenhuis.

Vanaf 17 u kan iedereen de tractoren gaan bewonderen, mits controle van het covid safe ticket en het dragen van een mondmasker.

Om 18u vertrekt de tractorparade en na een kleine ronde komen de tractoren terug voorbij het Gildenhuis, waarna ze de weg vervolgen naar Den Berg, Londerzeel Sint-Jozef, Malderen, Steenhuffel en zij worden terug in Londerzeel verwacht rond 22u.



Na het vertrek van de grote tractoren (rond 18u30) is het de beurt aan de kinderen om hun mooi versierde voertuig te showen in een uitgestippeld en afgebakend parcours.

Deze betoverende sfeer schept het ideaal decor voor een gezellig samenzijn met een hapje en drankje, buiten aangeboden tegen democratische prijs.



Gans Groot-Londerzeel krijgt nog een flyer in de bus met praktische inlichtingen zoals het uur van doortocht in het centrum van elke deelgemeente.

4^{de} Verlichte Tractorparade
Zaterdag 8 Januari 2022

Vanaf 17.00 uur
Tractors te bezichtigen aan de Gildensparking en gezellig samen zijn met een hapje en een drankje.

Vanaf 18.00 uur
Start van de 4^{de} verlichte tractorparade door groot Londerzeel.

Controle van je CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker is hierbij verplicht. We houden ons aan de geldende maatregelen. Ook op en rond het parcours, houd het veilig!

Landelijke Gilde Londerzeel, ze groeit en bloeit op een rijk verleden

Lid worden, of gewoon onze vereniging steunen? Dat kan! Stort €15 op BE22 7341 4224 4647 met vermelding "nieuw lid + jouw naam + adres" en je krijgt je eerste gildenbrief en lidkaart toegestuurd met de post!

Landelijke Gilde Londerzeel samen beleef je meer in Londerzeel

Verloop van pacours en locatie drankstanden

Volg ons live op Facebook. Er kan gezellig samen met iedereen nieuwjaarswensen uitwisselen op de verschillende drankstanden! Iedereen welkom voor de start van een spijterend 2022!
<https://www.facebook.com/landelijkegilde.londerzeel>

- 18.00 uur vertrek Gildensstraat**
Verbindingsstraat - Mechelestraat - E. van Eibredestraat - Meerstraat - Dorpsstraat - Kerkstraat
Drankstand Gildensparking Trap-tractorparade 18.30 uur Gildenshuis
- 18.15 uur eerste passage kerk Londerzeel**
Markt - Gildensstraat - Verbindingsstraat - Mechelestraat
Drankstand Bergbos
- 18.30 uur - 19.00 uur passage Bergkapel**
Bergkapelstraat - Oudemansstraat - Deltabrug - Meerstraat - Reigerstraat - Berrewide
De Spoelberchstraat - Klein Holland - Blauwenhoek - Topmolen
Drankstand school Virgo De Heide
- 19.15 uur - 19.45 uur passage kerk Sint-Jozef**
Sint-Jozefstraat - Kooesteert - Makerssteenweg - Kouterbaan - Blokkstraat - Steenhuffelstraat
Drankstand J. Vermaessensplein
- 20.15 uur - 20.45 uur passage kerk Malderen**
Malderendorp - Zuid Vermaessensplein - Oudestraat - Kloosterstraat - Hoefveldstraat - Lemmenen - Bouwvreef - Zwallowstraat - Plas - Brouwersstraat - Steenhuffeldorp - Lekkestraat - Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp
Drankstand kerkplein
- 21.15 uur - 21.45 uur passage kerk Steenhuffel**
Lakeman - Lande - Molenstraat - Dorpsstraat - Kerkstraat - Markt - Gildensstraat - 0720-04

Huwelijksjubilea

Dit keer waren er 2 koppels 60 jaar getrouwd :

1) Marcel Teugels en Godelieve Pauwels



2) Remi en Magda Lamberts van Assche - De Ridder



Overlijden

Op 10 oktober 2021 overleed Thérèse Gosselin uit Humbeek , zij was 87 jaar en het oudste en trouwste lid van de dansgroep.



Terugblik op eetfeestijn en op comedy

De opkomst voor het eetfeestijn was iets minder dan vorige jaren maar daar zal de inhaalbeweging van activiteiten en feestjes ingevolge corona niet vreemd aan zijn. De wedstrijd voor de bierkorf werd gewonnen door Eddy Hermans uit Wolvertem : hij schatte 8,655 kg terwijl het juiste gewicht 8,660 kg was.

Het optreden van Kamal Karmach werd enorm gewaardeerd, ook Kamal vond ons een fantastisch publiek. Dit resulteerde tot een nieuwe afspraak met hem voor 31 oktober 2022.



Vooruitblik

Het gildenfeest dat voorzien was op 15 januari 2022 zal voor de tweede maal op rij niet kunnen doorgaan.



Wij hopen ten zeerste dat de winterwandeling voorzien op vrijdag 4 februari 2022 wel zal doorgaan in zijn gekende vorm, dus een sneukelwandeling. Meer uitleg volgt in de volgende gildenbrief.



Alfabetische lijst van bestuursleden

Jullie zijn allen hartelijk bedankt voor het deelnemen aan de bestuursverkiezingen. We kregen 382 stembrieven binnen. Normaal gezien was dit werk volledig afgerond met vermelding van wie welke functie opneemt, maar aangezien we geen fysieke vergaderingen meer mochten organiseren sinds eind november, is dit nog niet rond.

Hierbij een **voorlopige** alfabetische lijst van de leden die instemden om deel uit te maken van het nieuwe bestuur. Belangrijk : enkele verkozenen zijn nog in beraad, ze denken nog even na !!!

Bart Geeroms
Ben Hermans
Benny Raes
Bram De Preter
David De Maeyer
David Raes
Eddy Van Den Bergh
François Goossens
Frank Oosterlinck
Hugo D'hertefelt
Jaak Eeckelaers
Jan Pas
Jean-paul Cloots
Jef Beuckelaers
Jelle Daelemans
Joris Van Mulders
Jos Meeus
Julien Van Den Brande
Luc Wijns
Lucien De Smedt
Marc Verbruggen
Marcel Lombaert
Mark Fierens
Matthias Van Buggenhout
Melissa Closquin
Piet Van Dyck
Rita Storme
Rudy Verbruggen
Toon Goossens
Werner De Vis
Willy Van Doorslaer
Wim Mertens
Yves Peeters